

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
«Η ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΑ:  
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»  
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.2.2014**

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές της Επιτροπής Υγείας της Βουλής,  
Κύριοι Γενικοί Διευθυντές,  
Κύριε Εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας,  
Κύριε Πρόεδρε του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας,  
Κυρίες και Κύριοι,

Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σας καλωσορίζω στη σημαντική αυτή επιστημονική εκδήλωση. Είμαι βέβαιος ότι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στη διάρκεια του Συνεδρίου σας με θέμα «Η Εντατική Φροντίδα του βαριά πάσχοντα: Διεπιστημονική και Διαλεκτική Προσέγγιση», όπως και οι συζητήσεις και η ανταλλαγή εμπειριών, θα προσθέσουν σημαντικά στοιχεία στην ήδη πλούσια επιστημονική γνώση και εμπειρία σας και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο τομέας της εντατικής θεραπείας των ασθενών είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής κάθε σύγχρονου κράτους και, όπως συμβαίνει και στη δική μας χώρα, επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία για τη συνεχή βελτίωση των επιπέδων της φροντίδας που παρέχεται. Έτσι, συνέδρια όπως αυτό, που εμβαθύνουν στην επιστημονική γνώση και αποβλέπουν στην παροχή επιστημονικά άρτιων και ανθρώπινων υπηρεσιών προς τον βαριά πάσχοντα και την οικογένεια του, αξίζουν κάθε προσοχής και στήριξης.

Για εμάς, είναι προφανές πως το συνέδριο αυτό καταδεικνύει πως η παροχή υπηρεσιών στον Κύπριο πολίτη δεν περιορίζεται στην καθημερινότητα της περίθαλψης του, αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο επιστημονικής αναβάθμισης, παραγωγής έρευνας και δια βίου μάθησης, καθώς και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη νέα εποχή στην οποία θέλουμε να εισέλθει η Κυπριακή κοινωνία.

Είναι επίσης προφανές πως με την υψηλού βαθμού συνεργασία που αποδεικνύουν και σήμερα με την οργάνωση και συμμετοχή τους στο συνέδριο αυτό, οι λειτουργοί της υγείας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απαντούν «παρών» στην προσπάθεια που καταβάλλει το κράτος για αναβάθμιση του τομέα, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως στο δρόμο που πρέπει να βαδίσει η δημόσια υγεία έχουν ιδιαίτερη θέση η έρευνα, η καινοτομία, η πρωτοβουλία, η πειθαρχημένη εργασία, η εθελοντική και ανιδιοτελής προσφορά και, γενικότερα, η ανάπτυξη.

Στη νέα εποχή που οραματιζόμαστε, οι ορίζοντες θα πρέπει να είναι ανοικτοί για τέτοιες πρωτοβουλίες και ενέργειες, εφόσον γνώμονας τους είναι η εξυπηρέτηση του κοινού καλού και, κατ' επέκταση, η πρόοδος και η προκοπή της χώρας και του λαού μας.

Κυρίες και κύριοι,

Με αυτές τις σκέψεις, και εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, συγχαίρω τους οργανωτές της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης, χαιρετώ όλους τους συμμετέχοντες και εύχομαι καλή επιτυχία και συνέχεια στην αριστεία που επιδεικνύετε.